

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİMİZ İSTANBUL



Ceyda ÇINAR

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi

Canım memleketim İstanbul. Sen ki fethedilince bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Senin üzerine binlerce şarkılar şiirler yazılıp sözler söylendi. Sen ki büyük imparatorluklara başkentlik yaptın, milyonları üzerinde taşıydın. Ey muhterem İstanbul, 2010 senesinde Avrupa Kültür Başkenti seçildin. İyi ki Fatih Sultan seni aldı da bu kadar güzel ve özel şehir bizlere nasip oldu.

İstanbul dediğimizde aklımıza Boğaz'daki eşsiz manzara, yedi tepesiyle, sıcak simit kokan Beyoğlu caddeleri, Taksim iş eğlence merkezleri ile sosyetik semtleri gelir ilk başta. Gezmeye başladığımızda ünlü camileri, geçmişini yaşatan müzeleri, tarih kokan sarayları ve vapurla deniz turları göze çarpar. Herkesin ömründe bir defa bile olsa mutlaka gezip görmesi gereken bambaşka şehrim benim! Efsun kokan dağların, yemyeşil ormanların ve masmavi denizin seni ölümsüzleştirmekte ve bizlere gezdirdikçe gezdiren büyüleyici şehirsin sen. Asya'yı Avrupa 'ya davet eden bu şehir bir köprü gibi bağlayıcıdır. Seni çok seviyorum İstanbul, yüzyıllardır bizimsin farkını hep hissettik ve 2010'da Avrupa Kültür Başkenti oldun. Ekranlarda gurur verici gibi gözüksün de böyle muhteşem bir şehrin Avrupa 'nın en iyi şehirlerinden biri olarak 2000'li yıllarda seçilmesinin geç bir karar olduğu kanaatindeyim. Bir Paris, Roma ya da Londra'dan daha büyük geçmişin ve güzelliğin var ama ülkemizin uluslararası arenadaki konumundan ötürü biraz ihmal edildin. Ama üzülme, yapılan organizasyonların, etkinliklerin, festivallerin ve sanatsal faaliyetlerin tümünün Avrupa'da ve tüm dünyada iyi bir ses getireceğinden eminim. Bu ünvanın İstanbul'a önemli katkılarda bulunacağından hiç şüphem yok. Öyle ki turizmde turist sayısı ve döviz artışı olacağı, ticaretin daha da canlanacağı, politik alanda ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağı ve sanatçılarımızın daha çok yurt dışına giderek; yabancı sanatçıların ülkemizi daha çok ziyaret edeceği görüşündeyim. Ayrıca kritik konularda mesela AB'ye girmemizde ya da Türklerin yabancı ülkelerde gördüğü muamelelerde daha olumlu gelişmeler yaşayacağımızı umuyorum.

İstanbul'un Avrupa Kültür Başkentliği 13 Kasım 2006 'da kararlaştırıldı ve tüm etkinlikler 2007, 2008 ve 2009 yıllarında devam etti. 2010 senesi için başkent seçildiğinden 17 Ocak 2010'da temsili bir gece düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve önemli devlet büyüklerimizin katılımıyla Haliç'te ışık ve havai fişek gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Yedi tepeli şehirde aynı anda yedi yerde konserler organize edildi ve televizyonlarda naklen verildi. Taksim'de Tarkan, Kadıköy'de Mor ve Ötesi, Beylikdüzü'nde Nil Karaibrahimgil, Sultanahmet'te Mercan Dede, Pendik'te Kırış ve Bağcılar'da da Zara önemli orkestralar ve gösteriler eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirerek İstanbul'un tanıtımında önemli rol oynadılar.

2010 senesinin ülkemiz ve tüm İstanbullular için hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'u yazmaya, anlatmaya sayfalar yetmez biliyorum. Bu güzel şehri en iyi anlatanlardan alıntı yaparak sizlere veda ediyorum.

“Sade semtini sevmek bile bir mre deęer. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...”